

## Vraag het aan Morya



### Doe het op je eigen manier

“Wees nooit bang om dingen te doen, dit is heel belangrijk. Je moet bepaalde zaken kunnen opnemen en zeggen: “Dit werk ik uit. Daar werk ik aan en ik probeer het goed te doen.” Maar zonder je te forceren. Dit is een stukje van de weg die je dan gaat, en probeer het op je eigen manier te doen.

Je mag je eigen stempel drukken op je leven. Dat wil zeggen dat je het doet op een originele, zelfstandige manier, zonder te veel te gaan kijken naar anderen. Je ziet natuurlijk wel hoe anderen bezig zijn, maar je verloochent jezelf daar niet in. Je denkt niet: ‘ik moet het doen zoals zij het doen.’ Nee, je kan het doen op je eigen manier, en dat is wel heel belangrijk.

Dan ben je iemand. Dat wil zeggen dat je dan dingen doet die, vanuit je persoon naar voren gebracht, verder gaan dan je persoon en die eigenlijk tonen wat er in jou aan originaliteit is en hoe je de dingen tot een ontplooiing kan brengen vanuit jezelf. De wereld vraagt dergelijke mensen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”  
(uit hoofdstuk 12: ‘De wereld vraagt een engagement’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 246

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---